



Genezing van de melaatse, *Niels Larsen Stevns*, 1913

Nieuwsbrief Johanneskerk

9 februari 2024
webversie

Bezinning

Alles heeft zijn tijd

*Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om geboren te worden
en een tijd om te sterven,
Prediker 3: 1-2*

We komen met onze geboorte in de tijd, en met ons sterven gaan we uit de tijd. Er klinkt een ander perspectief op tijd in door. Er is onze kloktijd, de tijd dat we hier op aarde leven. Daar zijn we in gekomen en daar gaan we ook weer uit. Willem Wilmink dicht erover:

*In 't Nederlands is iemand dood gegaan,
over zijn reis wordt nooit meer iets vernomen.
In het Twents is iemand uit de tijd gekomen,
dus je weet zeker: hij kwam veilig aan.*

Teer vertrouwen dat onze kloktijd niet het enige recht van spreken heeft, maar een wijder perspectief van tijd en eeuwigheid, die kan doen ontspannen en de focus verleggen van het krampachtige alles uit deze tijd willen halen naar het geheim van de wezenlijke tijd, die de grenzen van tijdelijkheid overstijgt. In het hier en nu.
Bron: Kerkinstad.nl

Het gedicht van Willem Wilmink heb ik voorgelezen bij de crematie van mijn tante. Zij was een echte 'Twentse' en werkte en woonde in Enschede, net als de dichter Willem Wilmink.

Ward Logtenberg

Diaconie



Nood oproep Gaza: er is behoefte aan álles!

Een onvoorstelbaar aantal doden. Gewonden die niet kunnen worden verzorgd. En bijna de hele bevolking op de vlucht, zonder een veilige plek om naartoe te kunnen. De situatie in Gaza is dramatisch. Er is behoefte aan álles.

Kerk in Actie helpt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood, en dus ook in Gaza. In Gaza-stad steunen we een mobiele gezondheidskliniek en in het zuiden van Gaza helpen we moeders met jonge kinderen om te herstellen van trauma's. Voor 5000 kinderen zijn er de afgelopen weken spelletjes georganiseerd - even nergens aan denken! En natuurlijk geven we overal waar dat nodig is onderdak, voedsel, water, hygiënematerialen en andere eerste levensbehoeften.

Kerk in Actie doet dit vanuit een internationaal kerkelijk netwerk en samen met Palestijnse, plaatselijke kerken. En niet alleen in Gaza. "We helpen ook inwoners van Israël en de Westelijke Jordaanoever", zegt noodhulpcoördinator Dick Loendersloot. Onze vraag aan jou is eenvoudig, maar tegelijk heel dringend: help je mee? Of je veel geeft of weinig, je betrokkenheid is onmisbaar. Je kunt je gift voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp, of klik op de rode button.

Geef nu

Dankjewel!

Jurjen de Groot

directeur Kerk in Actie

Collecten

1e collecte

zondag 11 februari: Kerk in Actie Noodhulp - Griekenland

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden deze mensen ui bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland.

Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

zondag 18 februari: Kerk in Actie Binnenlands diaconaat - Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

2e collecte

zondag 11 en 18 februari

Nijvallei

Vanaf 17 september gaan we in de 2e collecte geld inzamelen voor de Stichting Nijvallei. Deze stichting heeft als doelstelling het leven te verbeteren van personen en gemeenschappen in Egypte. Daarbij wordt vooral aandacht gegeven aan onderwijs, voedselverstrekking en medische hulp voor de allerarmsten, dit in samenwerking met plaatselijke kerken en christelijke organisaties.

De focus van het werk van Nijvallei ligt op het diaconale aspect van het christelijk getuigenis, maar dit doen we bovenal in gemeenschap met de kerk in Egypte en gericht op gemeenschappen.

De kerk in Egypte beschouwt de armoede van haar gemeenteleden als een van de centrale problemen die het hoofd moet worden geboden. Van de 103 miljoen inwoners in Egypte leeft 31% onder de armoedegrens volgens cijfers van de wereldbank. Dit geldt zeker ook voor de christenen in het land.

Je wordt in Egypte geconfronteerd met veel mensen zonder stromend water of toilet in huis, met gezondheidsproblemen, werkeloosheid, onderbetaald werk, sociale spanningen, vluchtelingen, slecht onderwijs, gebrek aan eten, gevaren voor vrouwen en kinderen.

Kortom de situatie is schrijnend. Alle reden om hier voor een langere periode onze steun aan te geven.

Bankrekeningen

Diaconie (graag datum en doel vermelden):

NL85 RABO 0373 7093 58

College van kerkrentmeesters Johanneskerk:

NL82 RABO 0373 7408 40

Terugblik op het afscheid

DANK

Ruim een week geleden was mijn afscheid als predikant van de Johanneskerkgemeente.

Hartverwarmend en liefdevol , zo hebben Jacques en ik het weekend ervaren.

Allereerst de zangmiddag, fantastisch georganiseerd door Hans Neecke, samen met Hilje en Epko. Wat fijn dat Jandirk bereid was om Hanna's plaats in te nemen, op zo korte termijn, en wat een leuke combinatie was het om Jandirk en Sytze de Vries hun muzikale en inhoudelijke toelichting te horen geven bij diverse 'liederen van overzee'. Zondagochtend de 'afscheidsdienst' – tussen haakjes want ik ben nog niet helemaal weg uit de Johanneskerk. De cantorij zong op haar best, er waren heel veel prachtige bloemen die nog steeds ons huis versieren, lieve hartelijke dankwoorden van oa. voorzitter Arend en voormalig voorzitter Hans, een hartelijk afscheid van collega Lennart, een persoonlijk gemaakt Jenga-spel van de kinderen, (ware kunstwerkjes!) kadootjes, berichtjes, de mooiste foto van de vernieuwde Johanneskerk met de Jakobsladder, én een schitterend herinneringsboek! Wat een kostbare herinnering, om nog heel vaak door te bladeren: al die zorgvuldig doordachte woorden, creatieve composities en leuke foto's! En last but not least: een wel zéér royale financiële 'bijdrage' aan een nieuw fototoestel. Met recht een overweldigend cadeau.

Gelukkig heb ik al van diverse gemeenteleden hulp aangeboden gekregen om een goed toestel uit te kiezen. Heel fijn, dat ik hierdoor een nieuw te ontwikkelen hobby, fotograferen, kan oppakken. Daar heb ik veel zin in.

U, jullie, allen: heel, heel veel dank voor dit warme en liefdevolle afscheid. Voor allen die er heel druk mee zijn geweest om het te organiseren, voor de thuisbakkers die zoveel lekkers meebrachten, en voor de hele gemeente voor alle bijdragen aan bloemen, boek, cadeau.

Ik zou het ieder mens gunnen om 1x in zijn of haar leven zóveel mooie woorden te horen spreken over het werk dat je met hart en ziel hebt gedaan. Ik koester mij daar nog steeds in.

U weet: ik had het liever anders gehad, maar nu het dan toch onontkoombaar bleek om te stoppen met mijn werk, is dit wel een stevige pleister op de wonde.

Wij blijven voorlopig wat heen en weer pendelen tussen onze kerk in Zeist en de Johanneskerk, en we gaan zien waar we uiteindelijk terecht komen...

Eén van mijn voorgangers, die ook bij het afscheid was, zei: 'Als je eenmaal besmet bent met het Johanneskerk-virus, gaat dat nooit meer over.' En zo is het, zo voelen wij dat ook: de gemeente zit voor altijd in ons hart, en zal

altijd een zeer warme plek daar blijven innemen.
Dank voor alles wat wij mochten ontvangen.

Voor de goede orde: mijn mailadres is nu : enoltus@telfort.nl Dus niet meer dat van predikantjohanneskerk – de mails die daar naartoe worden gemaild, komen nu bij de scriba terecht.

Afscheidsboekje:

Voor ieder adres ligt er een afscheidsboekje in de kerk, als u dat nog niet hebt mee kunnen nemen, vraag er de scriba even naar! En zolang de voorraad strekt, neem ook gerust mee voor iemand waarvan u denkt dat hij of zij het op prijs zal stellen. Deel gerust uit dus, want dat is fijner dan dat ze in de doos blijven liggen. (hier thuis ligt er ook nog een aantal)

*Met een hartelijke groet,
Evelyn, mede namens Jacques*



Ontmoeten en Verdiepen

Woensdag 14 februari De psalmen

“en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren” (Martinus Nijhoff)

Sinds de 2de helft van de 16de eeuw is het zingen van (berijmde) psalmen in ons land in gebruik. De voorzanger had de leiding, het orgel zweeg en de gemeente zong de berijming (Datheen) op hele noten. In 1773 kwam daarvoor de Staatsberijming in de plaats. De psalmen zijn verdeeld over vijf boeken die elk worden afgesloten met een doxologie (lofdicht) en het hele psalmboek door de laatste vijf psalmen. Ds. Arend Altena en organist Jan Spoel zullen teksten en melodieën van verschillende psalmen nader toelichten en ook praktisch laten ervaren.

Datum woensdag 14 februari
Tijd 15.00 – 16.00 uur
Locatie Johanneskerk

Donderdag 15 februari Verbeelding van de kruisiging door de eeuwen heen

“Vroeger hing bij ons thuis, een recht gereformeerd gezin, een klein kruisje aan de muur, zonder de Christusfiguur”, aldus Bert de Goede. “Bij vriendjes zag ik wel eens een kruis met Christusfiguur hangen. Dat intrigeerde mij... Later ging ik naar het waarom van dit verschil op zoek en bemerkte dat de eerste christenen grote schroom hadden een gekruisigde Christus te verbeelden. Pas in de vijfde eeuw vinden we voor het eerst beelden van Jezus aan het kruis. Een van de oudst bekende beelden vertoonde een Christus naast een gehangen Judas! Door de eeuwen heen zien we aan het kruis verbeeld een levende Christus met geopende ogen, een zwaar lijdende Christus, een eenzame Christus of een verbeelding met een hoog theologisch gehalte. Elke tijd zijn eigen Christus?” Deze lezing wordt gegeven door ds. Bert de Goede, emeritus-predikant.

Datum donderdag 15 februari
Tijd 20.00 uur
Locatie De Koningshof, Doorn
Entree € 6,-

Oecumenische vespers Start: dinsdag 20 februari



In de 40dagentijd, onze weg naar Pasen, komen we op vijf dinsdagen in de St. Andrieskerk samen voor een moment van bezinning, stilte en gebed. De vespers zijn georganiseerd door de Johanneskerkgemeente en de geloofsgemeenschap St. Andries en worden gehouden op dinsdag 20 en 27 februari en op 5, 12, en 19 maart van 19.30 - 20.00 uur.

We nodigen u en jou van harte uit om gebruik te maken van deze momenten van bezinning, verstilling en gebed.

Als u één van de bijeenkomsten van O&V in Doorn wilt bezoeken, kunt u contact opnemen met mij zodat ik wellicht gezamenlijk vervoer kan regelen.

Namens de commissie O&V,

Teun Monster

Kunst in de Johanneskerk

Vensters op het Onze Vader in de Johanneskerk



In de laatste twee jaar voor mijn emeritaat maakte ik in de zomertijd acht preken bij de beden van het Onze Vader. Eerlijk gezegd had ik me daar niet eerder zo mee bezig gehouden. Die beden hebben immers hun eigen kracht en er is door veel ‘theologen van stand’ al het nodige over gezegd! Toch werd het een inspirerende ervaring: de beden zijn ons zo vertrouwd, maar je komt zelf altijd met een deel van een bede in gesprek.

Met name daar waar je zelf bent, met de mensen met wie je bent, en waar je dan in de bede door aangesproken wordt. Het zijn dus eigenlijk

‘vensters’ waardoor je naar binnen mag kijken

Aansluitend vroeg ik kunstenaar en pastoraal theoloog Corja Bekius om ‘geschilderde vensters’ bij de beden en preken te maken. Dat was weer een volgend intens proces. Ze gebruikte de kleuren die passen bij het Schotse eiland Iona, en ook de foto’s die ik in de jaren van verbondenheid met de Iona Community maakte.

Deze acht schilderijen hangen deze 40-dagentijd in de Johanneskerk in de volgorde van de beden. We (Corja en ik) hopen dat u door deze vensters kunt kijken en ook met de beden (en elkaar) in gesprek gaat komen. Corja hoopt op 5 maart op de koffieochtend te komen om haar kijk op de schilderijen met u te delen. Vervolgens zal de dienst op 17 maart in het teken van de eerste bede van het Onze Vader staan.

Op de avond van Ontmoeten & Verdiepen van 18 maart in de Johanneskerk zullen schilderijen en beden ons tot verdere verdieping en ontmoeting uitnodigen. Dan is het ook mogelijk het boekje met de afbeeldingen, verbindende teksten plus acht ‘Iona-liederen’ aan te schaffen voor €5,-.

Teun Kruijswijk Jansen

Kerkenraad

Afscheid van onze predikant

Op 27 en 28 februari namen we afscheid van onze predikant ds. Evelyn Noltus. Hoewel ze zelf liever geen uitgebreid afscheid wilde vanwege de verdrietige aanleiding, hebben wij gezegd: Dat kan niet, daarvoor heb je teveel verdienste in en verbondenheid met deze gemeente. En wat is het goed dat we dit gedaan hebben. Want ondanks de aanleiding, wat waren het mooie en goede dagen. Gelukkig kon Evelyn er zelf ook van genieten. De prachtige liedmiddag met mooie liederen die door de dichter Sytze de Vries zelf werden toegelicht. Helaas was Hanna Rijken ziek, Jandirk Pronk heeft het leiden van de zang op een goede wijze overgenomen. Daarna de zondag met een vol bezette dienst waarin we samen met Evelyn Woord en Sacrament mochten vieren. Gevolgd door hartverwarmende toespraken, cadeaus en goede ontmoetingen bij koffie/thee en gebak gemaakt door diverse gemeenteleden.

Wat hebben veel mensen zich voor deze dagen ingezet, daarvoor ook namens de kerkenraad heel hartelijk dank.

Bij het afscheid nemen na afloop van dit alles, zei Evelyn tegen mij en enkele anderen: “Zo’n afscheid zou ik iedereen eens in zijn of haar leven toewensen”. Dat ze nog lang mag nagenieten van alle waardering en dank die uitgesproken en getoond is. Dat het ook mag helpen een stap te zetten op de weg naar een andere toekomst. Mogelijk daarbij voorzien van een mooi fototoestel waarmee ze nieuwe waarnemingen en ontdekkingen kan doen.

Arend Altena, voorzitter kerkenraad

Kort Verslag van de kerkenraadsvergadering van 28 november 2023

De voorzitter opent de vergadering met een stukje uit Vertrouwingen van Dirk de Wachter wat gaat over hoop. Ze spreekt over het verdrietige bericht van Evelyn over de op handen zijnde afkeuring. Evelyn licht het bericht toe. Ze zal een berichtje aan de gemeente sturen via de Nieuwsbrief over haar situatie. Het mogelijke afscheid voor de gemeente zal op 27 en 28 januari zijn.

De vredesvlag is aangeschaft en wappert sinds kort voor de kerk. Deze vlag zal de maand december in de mast hangen. De regenboogvlag komt weer in januari en wordt maandelijks afgewisseld met de vredesvlag.

De leden van de beroepingscommissie worden benoemd. Vanuit de Michaelkerk is aangegeven dat er geen vertegenwoordiging in de beroepingscommissie van de Johanneskerk zal zijn. Lennart is t/m 31 december 2024 ambulante predikant, of korter als er een nieuwe predikant is benoemd.

Aan de commissie Eredienst wordt gevraagd om aan de koster te vragen om meer stoelen klaar te zetten bij een te verwachten drukke dienst. De cantorij kan dan op het podium plaats nemen. De stoel voor de predikant blijft op het podium staan. Het lantaarntje voor de kinderen op de tafel. Eind december wordt de pastorie verlaten en kunnen er werkzaamheden worden verricht. Een makelaar kan later ingeschakeld worden voor verhuur. Op de eerste zondag van de maand zal de diaken van dienst de vredeskaars aansteken met een korte tekst.

Uitvoerig is gesproken over de bijlage Johanneskerk als religieus/cultureel centrum, opgesteld door Evelyn. Heel belangrijk is dat de kaders wat te doen, welk doel en met wie, duidelijk zijn. En hoe de verhouding religieus/cultureel liggen. O&V moeten we los zien van dit plan. Het doel is meer dorpsgenoten te betrekken bij zingevingsvragen. Voor concrete ideeën geeft Lennart de tip om eens naar de organisatie Holy Hub in Amsterdam te kijken.

Hanny en Geja willen echt aftreden als pastorale ouderlingen. Ze hebben 7 personen benaderd, maar nog niemand gevonden.

Er worden complimenten gegeven voor het werk aan het mooie adventsboekje. In de Nieuwsbrief zal hiervoor aandacht worden besteed. Voor ieder die het kan/wil, wordt een bijdrage in kosten zeer op prijs gesteld. (rekeningnummer JK).

Geja zal met Johan Doornenbal overleggen over de plek waar de adventskrans moet komen te hangen.

De vergadering wordt door Carla gesloten met een hoopvolle tekst uit *Rebelleren voor het Leven*.

Hilje Logtenberg van der Grient, scriba
scribajohanneskerk@pknleersum.nl

Commissie Eredienst

Bestellen Huis-Paaskaarsen 2024

Elk jaar bent u van de kie. Eredienst gewend dat er op een aantal zondagen een bestellijst achter in de kerk ligt om een Huis-Paaskaars te bestellen. Ook dit jaar zijn er weer vele soorten Huis-Paaskaarsen A t/m E, elk met verschillende afbeeldingen en in verschillende lengtes. De prijzen van de verschillende soorten en afmetingen (h 25-30-40 of 60 cm) vindt u op het inteken-formulier met afbeeldingen dat de komende twee zondagen, 11 en 18 febr. in de ontmoetingsruimte van de Joh.kerk ligt. Hieronder ziet u de kaarsen met de diverse afbeeldingen.

Maak uw keuze -bijvoorbeeld 40B of 30C- en vul uw naam en adres in op de invullijst. U mag uw keus ook aan mij mailen. (esmitgjkramer@ziggo.nl) Graag vóór maandag 19 februari. De kaars van uw keuze wordt dan ruim voor Pasen bij u thuis bezorgd.

*Hartelijke groet,
Epko Smit*



Johanneshof

Heel voorzichtig wordt de tuin wakker. De eerste bollen steken hun groene punten boven de aarde. Sneeuwkllokjes en de eerste krokussen staan te bloeien. Het is een begin van wat komen gaat, altijd weer spannend. Speurend door de tuin, is er al wat te zien? Er is zeker wat te zien en te ruiken! Aan de noordkant van de kerk staan groenblijvende struikjes te bloeien. *Sarcococca hookeriana*, met kleine witte bloemen die een heerlijke geur verspreiden. Naast het fietsenhok staat een struik, winter kamperfoelie, te bloeien. Crème gekleurde bloemen op het 'kale hout'. Het blad komt later, na de bloei. *Lonicera fragrantissima*, de naam zegt het al, deze struik verspreidt een aangename geur. Een plant die ook staat te bloeien, maar die zijn naam niet mee heeft is het 'stinkend nieskruid'. Een lid van de *Helleborus* familie, *Helleborus Foetidus*. Of die nu echt stinkt is mij niet zo opgevallen. Verder is er op verschillende plaatsen in de tuin het fraai gemarmerde blad te zien van de Italiaanse Aaronskelk (*Arum Italicum*) Later in het voorjaar komt de witte bloem/kelk tevoorschijn. Gaat u ook op ontdekkingsreis door de tuin en laat u verrassen. Een veel gehoorde vraag is: moet er niet eens gesnoeid/afgeknipt worden? Antwoord; ja maar nu nog niet. De zaaddozen van de uitgebloeide planten leveren nog voedsel voor de vogels en onderdak voor allerlei kleine insecten. Nog even wachten dus.

Ward Logtenberg



College van Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2024

Van 15 t/m 26 januari hebben 17 kerkbalanslopers de envelop bij u gebracht en de antwoordenvolop weer opgehaald voor de actie Kerkbalans. Namens de Johanneskerk worden zij allen hartelijk bedankt voor hun inzet.

De toezeggingen voor Kerkbalans 2024 voor de kerk bedragen € 60.350. Dit is € 2.650 minder dan vorig jaar.

*Namens het College van Kerkrentmeesters,
Derk Bretveld, kerkrentmeester*

Kerkbalans 2023

Helaas hebben een aantal adressen hun (gedeeltelijke) bijdrage voor 2023 nog niet overgemaakt. Dit betekent dat er nog een bedrag open staat. Vriendelijk verzoek om dit alsnog over te maken. Met vermelding van VVB 2023.

NL82 RABO 0373 7408 40 t.n.v. Gereformeerde Kerk Leersum

*Namens het College van Kerkrentmeesters,
Derk Bretveld, kerkrentmeester*

Overige berichten

Op weg naar Pasen met de Johannes Passion

Het Oratoriumkoor Euphonia Rhenen voert op zaterdag 16 maart de Johannes Passion uit in de Cunerakerk, Kerkplein 1 te Rhenen. Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.15 uur. Toegangskaarten, inclusief programmaboekje, pauzedrankje en traktatie:

€ 30,00

Studenten € 15,00 op vertoon van studentenpas

Tot 18 jaar gratis toegang.

Kaarten zijn te bestellen via de website www.euphonia-rhenen.nl, bij de leden en voorafgaand aan het concert bij de ingang van de kerk via contante betaling.

Bij de diensten

Voorgangers de komende weken:

11/2: ds. Lennart Heuvelman

18/2: ds. Leendert Terlouw

25/2: ds. Aleida de Hoog

3/3: ds. Arend Altena

10/3: mw. Dorien Keus

17/3: ds. Teun Kruiswijk Jansen

Autodienst

11 februari: Jaap der Nederlanden 450952 of 06 19782205

18 februari: Elly Kamermans 431494

Liturgie

Ga voor de liturgie naar <https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie>

Overige Informatie

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl

Stuur uw berichten voor de website naar:

webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief

Kopij graag voor donderdag 22 februari sturen naar e-mail:

nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller Nieuwsbrief:

Januari t/m maart: Hans Neecke

April t/m juni: Teus Stahlie